

Intervju med Bosse Åberg Tönnäng



Vem är Bosse?

Jag är född och uppvuxen i Stenungsund, 5 mil norr om Göteborg. Mina föräldrar var aktiva i Kopperskyrkan som tillhörde Missionsförbundet och där var det naturligt för mig att följa med i ungdomsverksamheten. Söndagsskola, Nying, Scout, Tonår, allt var jag med i (inte samtidigt). 17 år gammal kom jag med på ett nyårsläger arrangerat av Team Evangelisation. Under lägret fick vi bra undervisning, dela tankar och bön i smågrupper och fick uppleva en närvaro av levande Gud. Det gav en mersmak som vi bar med oss hem och gav en klar riktning för resten av livet. Dessa läger som arrangeras vid nyår och påsk blev sedan en naturlig del för oss under flera år.

Efter gymnasiestudier, ett år på Volvo och vapenfri tjänst som fritidsledare bar det av till Norge. Där var jag med i ett team som kallades "Gledens Agenter". Vi fick uppleva ett fantastiskt år främst på västkusten. I Haugesund hade vi vår bas där vi jobbade med ett par Missionsförsamlingar. Utöver det så reste vi vid några tillfällen runt om i landet och hade möten i olika församlingar och arbetade med undervisning i skolor om kristen tro.

Efter ett helt fantastiskt händelserikt år började jag mina studier på Norska Missionsförbundets skola, Ansgar.

Jag läste på bibelseminariet med inriktning på mission. Efter två år på skolan kunde jag välja mellan att fortsätta ytterligare två år till för att få hela pastorsutbildningen eller gå ut i församlings/missionsarbete.

Kalix blev mitt fält. Våren 1990 ringde Göran Holmberg till mig. Han var en av riksevangelisterna i Sverige och förklarade sitt ärende för mig. Han skulle arbeta en längre period i Kalix och de behövde en ungdomsledare. Självklart kunde jag komma!

Efter mina två år i Missionskyrkan här drog det i resväskan och jag flyttade till Malmberget. Det blev dryga sex år som vi spenderade där.

Mina två vuxna barn föddes där och massor av minnen och erfarenheter fick jag med mig den dag vi flyttade vidare.

Tre år kort blev vår resa ner till västkusten innan vi vände hem till riktig sommar (bara något kortare) och riktig vinter.

Jag skriver hem för det är verkligen det Kalix har blivit för mig!

Efter flera år på Siljas privatbokning fick jag möjligheten att jobba i Svenska Kyrkan som fritidsledare. Ett väldigt stimulerande jobb som jag stortrivdes med. Tyvärr fanns det inte möjlighet till förlängning men det gjorde lite när jag fick nästa möjlighet.

Sedan 2009 har jag arbetat på Öhmans Begravningsbyrå. Där har jag funnits med i alla delar i verksamheten, från bilvård till gravsättning. Att avrunda där efter så många år känns lite märkligt men samtidigt är det så spännande. Nu börjar ju nästa äventyr i livsresan med fantastiska möjligheter!

Med mig på denna resa har jag min fru Christina och vår dotter Agnes, 4 år.

Dessutom har vi fem härliga vuxna barn med respektive. Vi har även blivit berikade med ett barnbarn. Det är Kickis äldsta son som tillsammans med sin kvinna fått en son.

Drömmar om framtiden

Jag är tacksam för förtroendet och möjligheten att jobba i Equmeniakyrkan i Kalix. Jag tror att vi har en spännande framtid för oss. En tid där jag vill se växt och tillväxt. Jag tror att vi tillsammans kan hitta former och vägar dit. Alla strån behövs i stacken, vi bygger tillsammans.

Det är olika vad vi kan bidra med, en del kan arbeta medan andra har mer tid att lägga på bön. Men jag skulle önska att vi kan se att vi gör det tillsammans. Vi kan få bygga i värme, trygghet och gemenskap.

Vi är ju skapade till gemenskap. Med varandra och med Gud.
Att få erfara Guds närvaro och ingripande i livet är värt allt.
Det kan förändra situationer och sammanhang, ge kraft och ork.
Att se människor växa är fantastiskt, att få se dem växa i sin relation till Gud är än mer fantastiskt.

Min fasta övertygelse är att det bästa ligger framför oss. Även när omständigheter förändras och kraften avtar. Guds möjligheter minskar inte!
Vi kan få se framåt. Be och arbeta och när vi bara kan sucka så får vi göra det till Han som hör och förstår.

SEPTEMBER

9 söndag	11.00	Ytterbyn	Gudstjänst Lena Brunell
11 tisdag	14.30	Kalix	Andakt på Rönngården
16 söndag	11.00	Påläng	Gudstjänst nattvard Lena Brunell
23 söndag	11.00	Ytterbyn	Gudstjänst Göte Vesterberg Arvidsjaur
25 tisdag	14.00	Ytterbyn	Andrum med nattvard
29 lördag	14.00	Sävisnäs	Tusen brunnar till Indien 50 år Markku och Birgitta Nykänen
30 söndag	11.00	Påläng	Gudstjänst Åke Bergbäck

OKTOBER

7 söndag	11.00	Ytterbyn	Gudstjänst Antti Miettinen
9 tisdag	14.30	Kalix	Andakt på Rönngården
	19.00	Påläng	Andrum med nattvard
13 lördag			Regionfest och förtroenderåd, Storstrand. "Ett i Kristus – en kyrka för alla."
14 söndag	11.00	Påläng	Gudstjänst Lena Brunell
20 lördag	15.00	Ytterbyn	En svensk släkts historia Gunilla Viklund berättar och visar bilder om arbetet med att sammanställa boken "Släkträd" och om sin uppväxt i familjen Nilssons släktkollektiv i Luleå. Servering
21 söndag	11.00	Ytterbyn	Gudstjänst nattvard Lena Brunell
28 söndag	11.00	Påläng	Gudstjänst Lena Brunell

NOVEMBER

3 Alla helgons dag	11.00	Ytterbyn	Gudstjänst Barbro Nilsson Piteå
6 tisdag	14.30	Kalix	Andakt på Rönngården
11 söndag	11.00	Påläng	Gudstjänst Lena Brunell

14 onsdag	19.00	Ytterbyn	Andrum med nattvard
18 söndag	11.00	Ytterbyn	Gudstjänst Lena Brunell
24 lördag	15.00	Påläng	Kina runt på 14 dagar Birgitta o Markku Nykänen
25 söndag	11.00	Påläng	Gudstjänst nattvard Lena Brunell

DECEMBER

2 söndag	11.00	Ytterbyn	Adventsgudstjänst
4 tisdag	14.30	Kalix	Andakt på Rönngården
8 lördag	11-14	Ytterbyn	Equmenias julmarknad
9 söndag	11.00	Påläng	Gudstjänst

Lena ledig 30/9 – 7/10

och leder retreat 1-4 november på Wetterhus, Gränna. "Retreat i allhelgonatid – en tid då vi blir påmindra om att livet är skört."

VARJE VECKA

Tisdag	9.00	Morgonbön – Påläng
	20.00	Kvällsbön – Ytterbyn
Onsdag	9.00	Morgonbön – Påläng
	14-15.30	Kyrkis – Ytterbyn
	20.00	Kvällsbön – hos Nelly o Rolf, Eriks väg Ytterbyn
Torsdag	8.30	Morgonbön - Ytterbyn
	11.30	Middagsbön och samtal, Bergbäcks Brödrag 9 Kalix
	19.00	Bönesamling i Pingstkyrkan - Kalix
Fredag	8.30	Morgonbön – Ytterbyn
	9 – 11.30	Fredagsmys - Ytterbyn
	9 - 12	Akvarellgruppen – Påläng
	19.00	Kvällsbön – Påläng

Equmeniakyrkan Kalix

Betel, Ytterbyn och Missionshuset Påläng

Expedition: Betel, Ytterbyvägen 33, 95250 Kalix Nyborg, Telefon: 0923 137 36

E-post: kontoret@equmeniakyrkankalix.se Hemsida: www.equmeniakyrkankalix.se

Vi finns även på Facebook.

Pastor och föreståndare: Lena Brunell, telefon 073 960 17 33

lana@equmeniakyrkankalix.se

Församlingsassistent: Bosse Åberg Tönnäng, telefon 073 039 35 70

bosse@equmeniakyrkankalix.se

Ordförande: Anders Lundbäck 070 632 02 52

Plusgiro: Equmeniakyrkan Kalix: 78 65 59-5 Equmenia Kalix: 48 68 63-4