

1

Två ändrade tider för Gudstjänst: Både 3e och 10de maj blir det kl 11 i stället för kl 18. Vid båda tillfällena för att det som skulle krockat de förmiddagarna blivit inställt.

En hälsning från Götlunda mfs:

Vi har själva valt att ställa in våra vanliga gudstjänster men istället på gudstjänsttid bjuda in till enskild andakt i kyrkan med ljuständning och egen textläsning medan stilla musik ljuder i högtalarna. Vi har också planerat några samlingar i form av pilgrimsvandring i naturen.

Som svar på din fråga om vad vi önskar att ni särskilt ber om när det gäller vår församling så vill vi lyfta fram att vi har en god kontakt med grannar och vänner i vår bygd men vi önskar att dessa fina relationer ska fördjupas och leda till en andlig gemenskap där fler hittar fram till Kristus. Det vill vi att ni ber om.

Med kärleksfulla hälsningar

Från vänner i Götlunda

Genom Anders Bastås

Söndagens tema "den gode Herden". Vi läste bl a Ps 23 och Jesus ord från Joh 10: *Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand.*

Och så hade Åke Bergbäck skickat med en text:

Tankar inför 3:e sönd i påsktiden och en bön.

Jag är den gode herden.

Jag är: när vi hör de två orden då vet vi att vi står inför själva kärnan i evangelium, då talar Jesus om sig själv på ett alldeles särskilt sätt.

Jag är livets bröd, livets ljus – vägen, sanningen och livet, det sanna

2

vinträdet, är bilder som också betyder mycket för oss. Men är det inte bilden av den gode herden som betyder mest för oss? **Jag är** den gode herden!

Och är det inte så att den psalm i psaltaren vi känner bäst och som har gett oss mest hjälp och tröst i livet, är den 23:e, Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Jag är. Först möter vi dessa två ord i berättelsen om hur Gud talar till Mose ur den brinnande busken och kallar honom att bli den som ska föra Israels barn ut ur träländets Egypten. Vad skall jag säga till Israels barn, vem har sänt mig? frågar Mose.

Så skall du säga: **Jag är** har sänt mig. Jag är, är ett namn på Gud.

Så när Jesus säger: Jag är, är det detsamma som att han säger: Jag är Gud.



Kristina Ekholm

3

Jesus blev avrättad på Golgata kors därför att han många gånger sagt: Jag är...

I det sista förhöret fick han frågan rakt på sak: Är du Guds Son? Ja, svarade han och dödsdomen var klar!

Av allt Jesus gjorde under drygt 30 år, var det viktigaste hans död och uppståndelse.

De flesta trodde att korsfästelsen var Jesu avgörande nederlag.

I stället var det hans avgörande seger! Jesu kors är i själva verket räddningens kors.

Avrättningsplatsen är frälsningens plats. Jesu kors är bron mellan himlen och jorden, mellan Gud och människan!

Lina Sandell: Jesus för världen givit sitt liv öppnade ögon Herre mig giv Mig att förlossa offerar han sig, då han på korset dör och för mig.

Det viktigaste i Bibeln handlar inte om hur vi ska bete oss.

Det viktigaste i Bibeln handlar i stället om vad Gud gör för oss.

Utan den gode herden är vi som hjälplösa får. Mörka krafter runt om och inom oss vill dra oss ner i fördärvet. Allt eller delar av det som nu ger vårt liv mening och trygghet kan vilket ögonblick som helst tas ifrån oss. Hur klarar vi att mista någon av våra käraste, någon av våra närmaste vänner, vår egen hälsa?

Är inte vår situation att likna vid ett ensamt, utsatt litet fårs?

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont ty du är med mig.

Döden är för oss människor en lika oförklarlig och oemotståndlig fiende som den var för våra fäder.

Jesus är den ende som fullt ut kan fylla vårt behov tröst i sorgen och saknaden.

I dessa "coronatider" påminns vi dagligen om döden.

Förr eller senare kommer denne fiende och stirrar oss i ögonen som den obevligt oemotståndlige.

4

Vem kan då vara med oss med ljus och hopp? Endast den gode herden.

Han som säger: **Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. Amen.**



Bön.

Gud bara du vet vad som fyller våra hjärtan.

Du vet vår oro och förtvivlan och våra frågor: Hur ska det gå för alla hårt drabbade länder, för vårt land, vårt närsamhälle, våra vänner, våra nära och kära, oss själva?

Vi ber om kraft att kunna ta emot var dag ur din hand.

Vi ber inte om svar på alla våra frågor - bara om kraft att bejaka var dag av liv du ger oss.

Vi ropar till dig Guds Lamm: Slå upp ditt skyddande tält över oss!

Var du vår gode Herde och led oss till livets vattenkällor.

Amen.