

## Kristus är uppstånden, halleluja!

I osorterad ordning kommer här några tankar, texter som dröjt kvar i mig under helgen. Till några har jag fogat en kommentar.

Efter att ha skrivit ner allt kom jag att tänka på ord av Jan Mattsson vi sjunger ibland: Här, nära, närmre än jag anar, finns Du... Du behöver inte ritual och formulär...

Något om välsignelsen i denna tid och alltid: att Gud inte är begränsad! Samtidigt som det också påminner mig om hur gott det är att få sjunga detta – och mycket annat! – just tillsammans, på samma fysiska plats och i en gemensam "ordning"!

Hjalmar Ekström, skomakaren, skriver i ett brev 1 jan 1928: Även om människan under brukandet av Guds Ord skulle känna sig torr och tom och motsträvig, så ska dock Ordet förr eller senare föda inom henne bön och tack, och föra till hennes hjärta nåde-strömmen från Guds Hjärta. En del tider, skriver han, verkar Ordet i oss utan att vi märker det. Så kommer andra tider, då vi verkligen förnimmer både verk och välsignelse.

Kanske något om en ström som aldrig bottenfryser, eller om löften som aldrig sviker.

I en bok med betraktelser över Jesus skriver en okänd munk apropå Jesus ord *Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er*: "Det handlar inte bara om den påsk som föregick den första långfredagen. Inte heller bara om den påsk vi firar varje år. Varje ögonblick kan bli en påsk. Bli en förtrolig måltid med Jesus där vi blir ett med det gudomliga liv som utgav sig för världens frälsning." Och: "Nattvardens mysterium är inte begränsat till den synliga delaktigheten. En inre, osynlig, andlig nattvard kan var som helst och när som helst firas i min själ." *Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom.*

Joel Halldorf och Alva Dahl delar liknande tankar i ett par olika krönikor i tidningen Dagen:

De skriver om all den goda kreativitet som coronakarantänens begränsningar föder i så många församlingar. Konstaterar att nätet och skärmar gör skillnad för så många.

Samtidigt slår de slag för urgamla kristna "fysiska" handlingar.

Påminner om att bön förenar. Bön är inte endast en personlig dialog mellan mig och Gud. "I bönen är vi alltid förenade med hela kyrkan." Mig påminner det om att aldrig underskatta en stund vid ett tänt ljus, med eller utan ord. Kanske med Vår Fader. Kanske ta fram församlingens adresslista och nämna alla namn. Kanske ställa fram foton av nära och kära - och nämna vid namn. Kanske ska dagstidningen ligga en stund vid ljuset – i sig tala om nöd och lidande vi inte finner ord för.

På samma spår skriver de också om "vanföreställningen att vi firar gudstjänst enbart för vår egen skull. I gudstjänsten bär vi fram världen och varandra i bön – och vi tar emot nattvardens gåvor också för dem som inte själva kan göra det."

Ett citat till: "... om vi någon gång tvingas välja mellan [att gå iväg till] gudstjänst och solidaritet med de utsatta ska vi välja det senare. Det budskapet går som en röd tråd, från profeterna till Jesus."

I veckan: tisdag 10.00 bön i Pålänge, Kyrkis har påsklov, torsdag 14.00 bön i Betel, fredag 9-11.30 Fredagsmys.

Bifogar även denna vecka en bön, som också den är en "hopklistring". Vare sig orden i den är till hjälp eller ej, hoppas jag den lämnar utrymme nog mellan raderna för egen ifyllning.

En hälsning genom profeten Hosea (Hos 6:3) till det som är din kamp i den här tiden: *Så visst som gryningen ska Herren träda fram, han ska komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden.*

Lena

## FÖRBÖN

L Vi ärar dig, Guds Son, som blev korsfäst av denna världens härskare:  
Du är det offer som sonar våra synder.

A Vi ärar dig, vår frälsare, som antog en tjänares gestalt: Du är världens offerlamm.

L Du den sanna vinstocken, vi ber för alla dina grenar:

A Låt oss få ge god frukt in i en svår tid.

L Du den gode Herden, vi ber för beslutsfattare i smått och stort:

A Hjälp dem att leda till livgivande bete.

L Du som kan ge levande vatten:

A Hjälp oss att med goda ögon se på hela din skapelse, lär oss leva i gemenskap med allt levande.

L Du som är vägen, sanningen och livet:

A Ge riktning och vägledning åt alla som känner sig vilsna.

L Du varje människas vän, som står vid dörren och bultar:

A Gör oss lyhörda inför dem som idag lever i nöd, liten eller stor, nära eller långt borta.

L Du som bar med dig också våra sjukdomar upp på korsets trä:

A Hela oss från alla våra sår.

Amen

